

## TERUG NAAR DE ‘ROOTS’ JESUS VAN NAZARETH

**N**AZARETH IS NIET EEN PLAATS die in het Oude Testament voorkomt. Zelfs in de tijd dat Jezus leefde was het een onbeduidend dorpje zonder geschiedenis of een belangrijke rabbijnse school. Maar het werd de woonplaats van Jezus. Jozef en Maria zochten hier geborgenheid en veiligheid na de eerste gevaarlijke jaren in Bethlehem. In Mattheüs 2 staan hiervoor de redenen beschreven. Mt. 2: 23 *En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, opdat vervuld werd wat door de profeten gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal worden.*

Nazarener wordt wel eens verward met nazireeër. Een man of vrouw die voor een bepaalde tijd geloften van nazireeërschap aflegde. Die geloften hielden in dat het haar niet geschoren mocht worden, dat niets van de druivenstok gebruikt mocht worden en dat de nazireeër niet in aanraking met dode dieren of mensen mocht komen. Dit alles staat in Numeri 6 beschreven. Simson zou een lichtend voorbeeld moeten zijn. Jezus was duidelijk geen nazireeër (Luk.7: 33-34). Nazarener slaat op Zijn woonplaats.

Dus, Jezus werd die Jezus van Nazareth. Handig die plaatsnaam erbij, dan wist je over wie men het had. Jezus (eigenlijk Jozua) was tenslotte een populaire naam. Verwarring was dus zeer zeker mogelijk.

De betekenis van die naam ‘God redt’ daar zal lang niet iedereen bij stil gestaan hebben. Veel ouders kiezen ook nu gewoon een mooie naam en de betekenis is lang niet altijd duidelijk. Overigens zullen weinig ouders hun zoon Judas noemen.

In het geval van Jezus, ja die van Nazareth, was de betekenis aan de ouders maar al te goed bekend. Heeft ‘van Nazareth’ dan ook een diepere betekenis? Volgens mij is daar wel wat voor te zeggen.

We moeten dan te rade gaan bij de profeet Jesaja. Die schrijft: *‘Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouden stronk van Isai, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen’* (Jes. 11:1).

Wij zien hier niet veel in, maar in het Hebreeuws is dat anders; ‘twijgje’, ‘tak’ is NETZER נֶצֶר. Dit heeft dezelfde ‘root’ als NAZARETH נֶצְרֶת.

Alleen uit de ‘Stad van de Tak’ kon de messiaanse ‘Loot van de stam van Isai’ voortkomen. ■