

NAMEN NOEMEN

‘PAKE’, RINSKE PAKT PAKE BIJ DE VINGER EN PAKE MOET MEEKOMEN. Luie Bliksem kliederklets nat gooien in een fantasiewereld, in de echte wereld met lego bouwen of wat dan ook maar. Het is ‘Pake’ voor en na, nooit Henk. Ja, één keer was het ‘Pake Henk’. Ze schrok zelf van zoveel durf, Pake Henk zeggen dat doe je toch niet? Pake wordt opgetrommeld bij zijn status, niet door zijn naam te noemen. Maar die keer floepte het er toch uit. Ze dook een beetje in elkaar en sloeg de knuistjes voor haar mond, maar de woorden waren er al uit. De glinsteroogjes spraken boekdelen: spannend en een beetje stout. Immers Pake, Beppe, Heit en Mem noem je toch niet bij de voornaam? Maar Rinske van 3 jaar kent die namen wel.

HOE HEET DE MOEDER VAN JEZUS?

Die vraag is een inkoppertje: Maria; dat staat toch in alle evangeliën? Toch niet! Als we alleen het evangelie van Johannes zouden hebben wisten we niet dat de moeder van Jezus Maria heette. Er komen genoeg Maria’s in dit evangelie voor, maar de moeder van Jezus wordt steeds aangeduid met de ‘moeder van Jezus’ of ‘Zijn moeder’. Kan dit verklaard worden? Zeker wel.

Lees maar wat staat in 19: 25-27 *En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.*

Johannes beschouwde vanaf dat moment Maria als zijn moeder en behandelde haar ook als zodanig. En ‘moeder’ heeft een bepaalde status en je noemt haar niet bij haar naam.

Heeft dit een betekenis? Zeker wel. Het is een aanwijzing dat Johannes ooggetuige was van het leven en sterven van Jezus en ook de schrijver van dit evangelie is. Dus nog tijdens zijn leven is dit boekje geschreven. Opvallend is dat dit evangelie nogal afwijkt van de andere drie. Ook dat valt te verklaren. Johannes schreef als laatste zijn ‘rapport’. Hij kende de andere drie verslagen van Mattheüs, Markus en Lukas al en vond het niet nodig die verklaringen te herhalen. Hij gaf aanvullende informatie. Zijn doel was te bewijzen dat Jezus de Messias is. Joh. 20: 30-31 *Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. ■*