

WAAR JEZUS WOONDE?

EEN MISPLAATST HUIS? Als je naar Markus 2: 1 gaat, staat daar iets vreemds. Maar vrijwel iedereen leest eroverheen. *En na enkele dagen kwam Hij [Jezus] opnieuw in Kapernaüm; en men hoorde dat Hij thuis was.* Wat is hier vreemd aan? Het woordje ‘thuis’ is de vreemde eend in de bijt. Jezus verbleef wel eens een poosje in Kapernaüm, maar om die plaats Zijn thuis te noemen gaat wat ver. Het valt echter goed te begrijpen als we weten wie dit evangelie geschreven heeft, namelijk Markus. Markus speelt geen rol in de evangeliën en woonde waarschijnlijk ook niet in Kapernaüm, maar in Jeruzalem. Pas echt logisch wordt het als we weten dat Markus de vertolker van Simon Petrus is. Die woonde in Kapernaüm en was daar ‘thuis’.

Hoe weten we dat Simon Petrus de bron voor Markus was? De oude kerkvaders en vooral Papias hebben ons dat overgeleverd. In het boekje Markus zelf zijn ook verborgen aanwijzingen te vinden. Markus noemt Simon Petrus steeds Petrus. Hij toont respect voor hem, bepaalde situaties waarin Simon Petrus negatief naar voren komt, beschrijft Markus verzachtend of hij laat ze gewoon weg. Bij de verloochening valt op dat Markus de meeste details geeft: de haan kraaide twee keer en Petrus wordt herkend aan zijn dialect. Details die Petrus zich zeer goed herinnerde, want de situatie was pijnlijk.

Dit evangelie is oud, ouder dan dat van Mattheüs en Lukas, die hieruit citeren. Het heeft het karakter van de toespraak van Petrus in Handelingen 2. Kort en to the point. Alleen de kernpunten worden genoemd. Net alsof je kort na een belangrijke gebeurtenis snel aantekeningen maakt om de belangrijkste feiten vast te leggen.

Bepaalde namen worden ook niet genoemd. Dit lijkt een vorm van bescherming van een getuige. In het later geschreven evangelie van Johannes wordt die persoon wel bij naam genoemd. Eén naam vraagt wat extra aandacht: Rufus. Die komen we tegen in 15: 21: *En zij [de Romeinse soldaten] dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.* Rufus wordt in Markus genoemd, maar Paulus noemt hem ook in de brief aan de Romeinen 16: 13 *Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, en zijn moeder en de mijne.* Rufus is een vooraanstaand lid van de gemeente in Rome en een getuige, want zijn vader was nauw betrokken bij de kruisiging. Volgens de oude kerkvaders heeft Marcus het evangelie in Rome geschreven. Rufus kon daarom tekst en uitleg geven aan de leden van die gemeente.

Dat Marcus zelf ook mogelijk getuige was van de gevangenneming van Jezus wordt wel afgeleid uit: 16: 51-52 *En een zekere jongeman, die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde Hem, en de jongemannen grepen hem, maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. ■*