

WAAROM IETS UITLEGGEN ALS HET ALGEMEEN BEKEND IS?

IN DE EVANGELIËN VAN MARKUS, LUKAS EN JOHANNES geven de schrijvers vaak een toelichting bij Joodse gebruiken. Zij schreven voor een gemengd publiek. Mattheüs schrijft voor Joden en laat een toelichting vrijwel altijd achterwege. Zo ook in 17: 24 Toen zij Kapernaüm binnengekomen waren, gingen zij die de twee drachmen inden, naar Petrus toe en zeiden: Betaalt uw Meester de twee drachmen niet?

Hij noemt deze tempelbelasting achteloos en terloops. Hij veronderstelt dat elke lezer precies weet wat die twee drachmen inhouden.

De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus schrijft dat de Joden in Nisibis, een stad aan de Eufraat, deze belasting ook opbrachten (Joodse Oudheden XVIII 10 §1). Hij geeft er een korte toelichting bij. Beiden gebruiken dezelfde benaming van deze tempelbelasting. Na de verwoesting van de tempel verviel het doel van de belasting en raakte het in de vergetelheid.

Dat Mattheüs zo nonchalant dit voorval behandelt, is een aanwijzing dat de twee drachmen nog steeds geïnd werden. Ook het feit dat de verwoesting van de tempel in geen enkel evangelie wordt genoemd, is een sterke aanwijzing dat de evangeliën vóór het jaar 70 geschreven zijn. Jezus profeteerde dat de tempel verwoest zou worden. Welke schrijver zou niet gewezen hebben op de vervulling van die profetie. ■