

Het probleem van het kwaad II

voorgeprogrammeerd

WAT VIND JE ECHT BELANGRIJK IN HET LEVEN? Op die vraag krijg je de meest uiteenlopende antwoorden: veel geld verdienen, macht of gezondheid. Maar op die dingen heb je geen invloed. Matth. 6: 27 *Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?* Wat ik als belangrijkste in het leven ervaar, zijn relaties. Daar heb je invloed op. Vrienden zien naar hetzelfde, geliefden kijken naar elkaar. Maar Rom 12: 18 wijst wel op het eenrichtingsverkeer in sommige relaties *Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.* Voor vriendschap zijn twee partijen nodig, voor oorlog maar één.

Een redelijke vraag aan je tienerdochter: 'Ruim nu eens je kamer op!' 'Jaahah', het stille verzet klinkt in haar antwoord door. En jij was toch zo redelijk. Twee dagen later... is de kamer opgeruimd? Die kamer is voor jou, haar vader, eigenlijk taboe. Zelfs van je eigen kinderen weet je niet of ze uiteindelijk voor of tegen jou kiezen. Kinderen 'nemen' is risico's nemen.

In een relatie geef je uit liefde de ander de mogelijkheid, het recht en de vrijheid anders te kiezen dan jij zou willen. In een liefdevolle relatie dwing je niet.

Een liefdevolle relatie? Dan ligt het gevaar van onverschilligheid of zelfs haat op de loer. Voor het aangaan van relaties moet je keuzes maken. We zijn geen geprogrammeerde robots. Geschapen naar Gods beeld houdt in dat er iets te kiezen valt. Door kinderen te willen neem je als ouders een zeker risico. Met God ligt dit niet anders. Hij wilde mensen maken naar Zijn beeld. Zelfs al zij zich tegen Hem zouden keren, want een liefdevolle relatie met Zijn schepselen is Hem meer waard dan de mogelijkheid op een verstoorde relatie.

Een relatie bestaat bij de gratie van twee mensen die hetzelfde willen. Maar soms sta je met de rug naar iemand toe. Dat relaties uiterst belangrijk zijn en een bron van grote vreugde of immens verdriet, toont de volgende gedachtegang wel aan. Wat doet het meeste pijn? Dat je vriend je een blauw oog sloeg? Leuk is anders, maar het bezeert je niet levenslang. Als je die vriend later weer tegenkomt dan valt er over te praten en misschien zelfs over te lachen. 'Wat waren we stom.' Maar als je bedonderd wordt, zeker in de relationele sfeer -bijvoorbeeld als je beste vriend er met jouw grote liefde vandoor gaat- dat komt niet weer goed. Dat blijft levenslang pijn doen. Zo'n relatie is voorgoed kapot. In feite is dat onze situatie ten opzichte van God; wij zijn met onze rug naar God toe gaan staan. Dat is de bron van het grootste kwaad. Deze relatie kan slechts hersteld worden door de stap van één Persoon. Dat deed God voor Abram in Genesis 15. Jezus maakte het eenzijdig mogelijk om een tweerichtingsverkeerrelatie met God te hebben. DAT deed Jezus voor ons aan het kruis. ■