

Lezing over eerste emigranten uit Driezum en Wâlterswâld naar Amerika!!

Op donderdag 25 april, aanvang 19.30 uur, verzorgen Anita Terpstra en Jouke H. Dantuma in onze kerk een lezing over dorpsgenoten die rond 1850 onder leiding van ds. Hendrik Scholte 'oer de grutte dobbe' naar Amerika emigreerden.

Voor de pauze belicht Jouke Dantuma de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente. Deze groep behoorde tot de 'Afgescheidenen'. Zij verlangde naar meer orthodoxe opvattingen binnen de Hervormde kerk. Uiteindelijk leidde de beweging tot een zelfstandige gereformeerde kerk naast de Hervormde kerk. Veel 'Afgescheidenen' voelden zich onheus bejegend en waren van mening dat er geen sprake was van godsdienstvrijheid. In de hoop op een beter leven, rijkdom en religieuze vrijheid ontvluchtte een aantal dorpsgenoten Fryslân en stichtte samen met achthonderd andere Nederlanders het dorpje Pella in Amerika. Hieronder onze eerste kosteres Minke Thomas Bouma-London en Hiltje Aukes Viersen-Sipma. Laatstgenoemde staat centraal in het boek 'Hiltje': een Friese vrouw op zoek naar een beter leven in Amerika. Schrijfster Anita Terpstra reconstrueert na de pauze op basis van historische documenten, brieven, memoires en familiegeschiedenissen het vaak harde bestaan van Hiltje, haar familie en de andere bewoners van Pella.



Ook wordt in deze lezing aandacht geschonken aan Pieter Heerkes Viersen. Hiltje was zijn stiefmoeder. Pieter Heerkes Viersen bleef als enige uit het samengestelde gezin in het 'Heitelân' achter. Het leven van Pieter Heerkes Viersen stond bijna geheel in het teken van de Afscheiding. Vele jaren was hij lid van de kerkenraad, eerst als kerkvoogd (kerkmeester), later als ouderling, preses of scriba, voorlezer, voorzanger en als kerkadministrateur. De vermogende Viersen heeft een groot deel van de financiële lasten van de jonge gemeente gedragen en mocht in 1874 de eerste steen leggen van de nieuwe kerk aan de Foarwei in Wâlterswâld. Onze gemeente heeft de familie als blijk van waardering een prachtige statenbijbel met zilveren sluitwerk geschonken. In 1927 is deze bijbel terug geschonken.