

Geen woorden maar daden

- Doordenkertje welke van de twee delen van een schaar is de belangrijkste?
- Vraag wat versta jij onder geloof?

Onder geloof verstaat Jakobus het voor zeker en waar aannemen dat God bestaat. Het is dus een verstandelijke beslissing om het bestaan van God te accepteren. Dit is geloof type A. Het bestaan van God accepteren betekent niet automatisch dat je God liefhebt, je kunt Hem ook afwijzen! Op basis van het bewezen bestaan van God kun je Hem vragen levend Geloof te schenken Rom.5: 1-5. Dit gekregen Geloof type B bouwt aan de relatie met God.

- Vraag wat houdt dit in voor evangelisatie vandaag de dag?

Een tijdloze kern in eigentijdse woorden

Jakobus kon ervan uitgaan dat vrijwel iedereen geloof type A had. Evangeliseren was de mensen onmiddellijk op het gevoel (hart) aanspreken. Tegenwoordig is type A al niet meer vanzelfsprekend. Daarom is evangeliseren nu moeilijker, het is een tweetraps raket: eerst overtuigen dat God bestaat om daarna aan de relatie met Hem te bouwen. Een heiden is te vergelijken met een maagd die smacht naar haar bovennatuurlijke prins op het witte paard die komen zal, een christen is een vrouw die met haar prins gelukkig getrouwd is. Maar veel postmoderne mensen lijken op verzuurde gescheiden vrouwen zonder illusies of verlangens, zo veel prinsen heeft ze al versleten. Dat bovennatuurlijke prinsgedoe is maar onzin. Mensen koppelen geloof aan wat maatschappelijk belangrijk is en wat moreel juist is en noemen dat JOUW geloof. HET Geloof is WAAR en DAAROM goed. *De grote moeilijkheid is een hedendaags publiek te doen beseffen dat je het christelijk geloof predikt om geen andere reden dan dat je nu eenmaal meent dat het eenvoudig WAAR is. ...de zaak in kwestie is er een van objectieve feiten – geen gezwam over idealen en perspectieven.* Lewis

Wie is Jakobus?

Jakobus, een dienstknecht van de Heere Jezus Christus. Let op, hij presenteert zich niet als de broer van Jezus (Gal. 1: 19). Judas en Jakobus waren zonen van Jozef en Maria en daarmee (half)broers van Jezus. Hij laat zich niet voorstaan op die relatie. Jakobus met de kamelenknieën werd hij wel genoemd. Door het vele knielen en bidden waren die vereelt. Hij gold bij christenen en Joden als zeer vroom. Farizeeërs accepteerden Hem omdat hij zich aan alle strenge regels en wetten hield. Deze houding vind je in zijn brief terug. Jezus als Messias was voor hem bespottelijk zolang Jezus leefde (Joh. 7:3). Direct na de opstanding verschijnt Jezus ook aan zijn broers waarop zij een volledige ommezwaai maken. Al bij de eerste bijeenkomsten waren ze prominent aanwezig (Hand. 1:14). Jakobus was een steunpilaar voor de gemeente in Jeruzalem. Je kunt hem de eerste paus noemen.

Jakobus de Rechtvaardige, strakker in de leer dan menig farizeeër, leidt het eerste concilie met als vraag aan welke regels nieuwe christenen zich moeten houden. Hand. 15: 19-20 *Daarom ben ik [Jakobus] van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet lastig moet maken, maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed.* Aldus werd besloten. Wie had dat verwacht, niet meer dan deze regel?

Volgens Flavius Josephus stierf Jakobus door steniging op voorspraak van de hogepriester Ananus, meestal gedateerd in het jaar 62. De brief van Jakobus is dus van een zeer vroege datum. Inhoudelijk lijkt de brief tegendraads ten opzichte van de brieven van Paulus. Maar schijn bedriegt.

De brief staat achter de brieven van Paulus. Het is alsof je eerst de brieven van Paulus moet lezen, zijn denkbeelden in je op moet nemen en dat je daarna goed voorbereid aan Jakobus kunt beginnen. Dit is misschien wel de meest praktische brief. Als je deze brief leest, kun je denken dat het christelijk geloof een stel leefregels is. Maar Paulus maakt ons duidelijk dat het om een levenshouding gaat waarbij vertrouwen en relaties centraal staan. Geloven is bij Jakobus 'doen' / 'handelen', echt Joods. Hij twijfelt niet aan het bestaan van God. Dat staat als een paal boven water. (zie uitgelicht 21 AMEN). Twijfelen is je de ene keer wel aan Gods regels houden, maar een andere keer niet. Het is maar net wat je goed uitkomt, zie de geschiedenis van zijn volk.

1 Jakobus, **een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus**, aan de **twalf stammen** die in de verstrooiing zijn: **wees verheugd!** 2 Acht het enkel **vreugde**, mijn broeders, wanneer u in allerlei **verzoeken** terecht komt, 3 **want** u weet dat de **beproeving** van uw geloof **volharding** teweegbrengt. 4 Maar laat die volharding ook volledig **mogen doorwerken**, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.

dienstknecht Joh. 5: 23 *opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.* Jakobus stelt Jezus op dezelfde hoogte als God en houdt gepaste afstand. Niet ik en Jezus...

Beproeving vs verzoeking deze woorden worden veel door elkaar gehaald. Toch zit er een nuance verschil in. Een beproeving is een test hoe sterk je bent. Door bij gewichtheffen het gewicht steeds iets zwaarder te maken kun je groeien in deze sport. Beproevingen zijn dus eigenlijk trainingen. Rom. 5:3 *En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt.* Een verzoeking is bedoeld om je te breken. Het gewicht veel te zwaar maken zodat je je rug breekt.

twaalf stammen hij schrijft in eerste instantie aan de Joden en christenen uit alle Joden. Lees Jakobus met een Joodse bril op. In vs. 1 zet hij God en Jezus op dezelfde hoogte.

wees verheugd! Het Griekse grondwoord is letterlijk "verblijd zijn" en ten tijde van het schrijven van deze brief werd deze uitdrukking gebruikt als groet zoals in Matth. 26:49.

volharding Het grondwoord betekent: geduld, volharding, uithoudingsvermogen, standvastigheid. Volharding is het bewijs van echt geloof.

Hij houdt de lezer -Christen en Jood- voor wat deze in de praktijk moet laten zien. Als iemand zegt uit God te leven moet dat zichtbaar worden. Een ander ziet aan je daden of je werkelijk gelooft. Daden zijn de lakmoesproef. Spr. 22: 11 Gal. 5: 22 Ko. 3: 12 Geloof *werkt* door liefde als uiting van de nieuwe schepping die een gelovige in Christus is. Paulus zegt Rom. 11: 6 *Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer.*

- Vraag is dit in tegenspraak met elkaar? Lees ook Rom. 5:1-5

5 *En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.*

wijsheid volgens de Joodse traditie heeft wijsheid niet alleen met je hoofd te maken, maar ook met je handen zoals kundig zijn in vakwerk. Wijsheid is bij Joden uiterst belangrijk Spr. 2. Het dwingt mij dingen die mij niet bevallen eerlijk in geloof onder ogen te zien en niet over te slaan of weg te moffelen. Wie dat wel doet, groeit niet in kennis en geloof. Vooruitgang maak je alleen in materiaal dat weerstand biedt.

- Vraag wat is je reactie als een kind steeds weer om wat geld bedelt?

geen verwijten in Romeinen 14 en 15 hebben we gezien dat er sterke en zwakke christenen zijn. De zwakken maken de sterken vaak het verwijt niet 'streng' genoeg in de leer te zijn. God neemt de zondaar zoals hij is en gaat dan met hem aan het werk. De zondaar krijgt bijles en verandert op den duur wel. Zo gaat God ook met zijn volk in ballingschap om. **twaalf stammen** *die in de verstrooiing zijn* Jer. 29: 11-14 *Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.*

Duurzaam christendom

6 *Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twifelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.* 7 *Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.* 8 *Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.* 9 *Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat,* 10 *en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan.* 11 *Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken.*

Geloof twijfel ben ik standvastig gebleven in al deze wind van leer? Ef 4:14 *Onze opvoeding en de gehele atmosfeer van de wereld waarin we leven garanderen dat de grootste verleiding voor ons zal zijn om met alle wind van leer mee te waaien. We hollen achter de mode van het moment aan. Het komt er op neer dat we tot iedere prijs NIET met de tijd mee moeten gaan. Wij dienen een die zegt: 'Hemel en aarde zullen met de tijd meegaan, maar mijn woorden zullen nooit met de tijd meegaan.'*

Het beeld van het gras wordt veel gebruikt in zowel OT als NT Jes. 40: 6 en 1Petr. 1: 24. Jakobus gebruikt hier dezelfde technieken als de rabbijnen.

Nederig en **rijk** de rijke man en de arme Lazarus

12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij **de kroon van het leven** ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. 13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 14 Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn **eigen begeerte** wordt meegesleurd en verlost. 15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. 16 Dwaal niet, mijn geliefde broeders! 17 **Elke goede gave** en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. 18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht **eerstelingen** van Zijn schepselen zouden zijn.

de kroon van het leven Openb. 2: 10 Paulus vergelijkt het leven met een gewonnen wedstrijd waarbij je de lauwerkrans ontvangt. Trainen en doorzetten zijn in de wedstrijd van het leven belangrijk. Falen mag en is niet erg als je maar weer opstaat.

Eigen begeerte verzoeken roep je bij jezelf op. Eva die begint te fantaseren, als ik maar... , jaloezie, zelfmedelijden enz. zie ook Rom. 1 en 2.

Elke goede gave let even op dat **elke**. Dat houdt in dat ook de goede dingen in andere religies van God komen.

Horen en doen

19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. 20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. 21 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. 22 En wees **daders van het Woord** en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 23 Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, 24 want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.

daders van het Woord Mat. 5: 19-20 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze **doet** en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Als **uw gerechtigheid** niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Met je daden bekeer je meer mensen dan met je woorden. Ook hier geldt weer dat de mensen moeten kunnen merken dat je een integer christen bent.

25 Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. 26 Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn **godsdienst** zinloos. 27 De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.

Godsdienst in het Hebreeuws wordt voor aanbidden en werken hetzelfde werkwoord gebruikt. Christenen hebben een opdracht in de wereld. Wij zijn het zout der wereld.

- Vraag hoe geef je dat handen en voeten?

Theologie zegt welke doelen wenselijk zijn en welke middelen rechtvaardig zijn. Politiek of wetenschap zegt welke middelen effectief zijn. Theologie gaat uit van Gods openbaring, politiek gaat uit van voorzichtigheid, kennis en ervaring.

- Doordenkertje welke van de twee delen van een schaar is de belangrijkste?

Volgens mij ligt het ongeveer zo: als je Geloof B hebt, kan je niet anders dan goede werken willen doen. Samen zijn ze jouw relatie met Jezus. Paulus geeft aan dat voor hem geloof niet alleen verstandelijk aannemen is dat Jezus Gods Zoon is, maar het houdt ook in om goede werken te doen en daarin te wandelen. In het Hebreeuws betekent 'davar' zowel woord als daad. In het Joodse denken vallen woord en daad dus samen. Geloof houdt ook gedragsverandering in.