

## ALLE GODSDIENSTEN ZIJN GELIJK, TOCH?

Ik ben de weg de waarheid en het leven

**A** LLE GODSDIENSTEN LEIDEN NAAR GOD, het maakt niet uit of je christen, moslim, boeddhist of hindoe bent. Uitspraken in die trant hoor je vaak. Misschien denk je dat er ook nog wel een kern van waarheid in kan zitten. Daar ben ik het niet mee eens. Het christelijk geloof wijkt op één cruciaal punt van alle andere religies af. Dat kan ik het beste duidelijk maken door middel van analogie.

Elke godsdienst is een leerschool voor dit leven en voor een leven daarna. Nu komt het probleem: elke religieuze of aardse leider wijst de weg naar een betere toekomst. Zelfs een atheïst gelooft in een betere toekomst. Lenin geloofde in - en beloofde een heilstaat voor de arbeidersklasse, Boeddha wijst naar de verlossing in het Nirwana, Mohammed geeft aanwijzingen hoe de hemel te verdienen is.

En dan komt Jezus. Hij zegt niet 'Ik wijs je een weg'. Nee, Hij stelt het scherp: *IK BEN de Weg*. Hij zet de wereld op zijn kop.

Ik heb altijd les gegeven op een school. Elk jaar namen we leerlingen aan en werden helaas ook een aantal afgewezen. De leerlingen die aangenomen waren, kregen goed les. Hun vooruitgang werd getoetst en bijgehouden. Deden ze niet genoeg hun best, daar wisten we wel raad mee. Konden ze niet meekomen, dan werd alles uit de kast gehaald om ze bij te spijkeren. Na een aantal jaren blokken en zwoegen was het moment suprême aangebroken: het examen! Alles was er aangeaan om ze daar doorheen te slepen, maar uiteindelijk deden ze het ZELF. Vrijwel iedereen kon met een diploma op zak naar huis.

Bij religies gaat het niet anders. Na een toelatingstoets volgt een lange weg van oefenen en trainen. De meester keurt de progressie. Na een lange en vaak harde leerschool wordt beslist of je waardig bent het heil te ontvangen of dat je tekortschiet. Zekerheid van slagen heb je niet. Als je krachten tekort schieten, denk dan maar niet dat je meester jouw taak overneemt. Lenin stuurt je naar de Goelach, Boeddha glimlacht minzaam, maar steekt geen hand uit.

En Jezus dan? Die geeft ook les, maar Zijn aanpak is geheel anders. Zonder aanzien des persoons word je toegelaten. Nog voordat je begint, krijg je het diploma al uitgereikt. Dat heeft Jezus voor je gehaald. Denk je dat je nu lui achterover kunt leunen? Nee, dat niet en dat is ook niet de bedoeling, maar van afmattende zware oefeningen is geen sprake. De Meester belooft: *Mijn juk is zacht en Mijn last is licht*. Zoals een vrucht aan de boom groeit, zo neemt je kracht ongemerkt toe. En ga je eens onderuit? Opkrabbelen, want het diploma heb je al vanaf dag één en de Meester staat garant.

Op een tweede punt wijkt het christelijk geloof af van bijna alle andere godsdiensten. Het staat of valt met historische gebeurtenissen. *Het vertelt van God die afdaalt tot de schelle openbaarheid van de geschiedenis en daar dingen verricht waarover wij kunnen praten – en moeten praten.* Aldus C.S. Lewis.

Zijn dan alle andere religies waardeloos? Dat is mij tekort door de bocht. *Al het goede komt van God.* Dat heeft als logisch gevolg dat ook het goede in andere godsdiensten zijn oorsprong vindt in mijn God. ■